

Westbroek, 17 april 2020

Beste gemeenteleden

Een nieuw begrip heeft zijn intrede gedaan in de Nederlandse taal, namelijk de ‘anderhalve-meter-samenleving’. Het bepaalt ons erbij dat de 1½ meter afstand die wij reeds ten opzicht van elkaar moesten houden, nog een tijd in acht moeten nemen. Dat zal ook zo zijn als versoepeling van andere maatregelen mogelijk is geworden. Wij zullen ons dan ook, om met premier Rutte te spreken, moeten voorbereiden op ‘het nieuwe normaal’.

Wat dit nieuwe normaal concreet voor ons zal betekenen is nog lang niet volledig duidelijk. Nu wij elkaar voorlopig ook ’s zondags niet kunnen ontmoeten, vraagt het in elk geval om op andere manieren contact met elkaar te onderhouden. Dat kan in ieder geval één op één door vaker de telefoon te pakken. Fijn dat dit gebeurt!

Daarnaast is het met behulp van internet ook mogelijk om elkaar met meerdere personen te ontmoeten. De JV, jeugdclubs en sommige onderwegkringen zijn zo al meerdere keren bij elkaar gekomen. Mooie initiatieven die in deze tijd ook verder ontplooit kunnen worden. Als kerkenraad staan wij open voor suggesties en ideeën!

In aansluiting hierop kunnen we ook melden dat er D.V. na de avonddienst op zondag 26 april voor JV-leden een online preekbespreking met de dominee zal zijn. Het zal tijdens de dienst gaan over leven als christen in het online tijdperk. Een thema dat door de jongeren zelf is aangedragen. Wij nodigen alle j.v. leden van harte uit aan de preekbespreking mee te doen.

Intussen blijven de kerkdiensten het centrale moment in ons kerkelijk leven. Daar ontmoeten wij de Heere als gehele gemeente, rondom de geopende Bijbel, in gemeenschappelijke voorbede en dankzegging. Samen kijkend of luisterend weten wij ons verbonden met Hem en met elkaar.

Verbondenheid met elkaar en de mensen om ons heen komt overigens ook tot uiting in de hulp die we aan elkaar willen geven en daadwerkelijk wordt gegeven. Graag willen wij u er daarom nogmaals toe oproepen om niet te schromen om ondersteuning te vragen indien u die nodig heeft. Voor financiële ondersteuning kunt via de onderstaande personen of direct contact opnemen met de diaconie. Praktische hulp wordt geboden door Kerk In Praktijk (K.I.P.): 06-15383181 of [kerkinpraktijk@gmail.com](mailto:kerkinpraktijk@gmail.com). Bij geestelijke vragen of op zoek naar een uitlaatklep, kunt u zich wenden tot onze predikant.

Zo trekken we samen op, terwijl wij 1½ meter afstand houden, maar er wel graag voor elkaar en bij elkaar willen zijn. Intussen mag het ons tot grote troost zijn dat de Heere geen afstand tot ons behoeft te houden. Hij heeft er in Christus zelfs alles gedaan om de eindeloze kloof die er was door onze zonden ongedaan te maken. Zodat wij door het geloof in Hem kunnen zingen:

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan  
Waar ik ben, bent U; wat een kostbaar geheid.  
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er Zijn.’

Met vriendelijke groeten,

namens de kerkenraad,  
M. van der Zwan, V.D.M., [dsvanderzwan@solcon.nl](mailto:dsvanderzwan@solcon.nl)/(0346)281310  
R.J. van Oostrum, Scriba, [info@hervormdwestbroek.nl](mailto:info@hervormdwestbroek.nl)/06-22483812

P.S. Stuur deze mail gerust door naar anderen. Ontvangt u deze mail via iemand anders, geef ook uw e-mailadres door aan [info@hervormdwestbroek.nl](mailto:info@hervormdwestbroek.nl) en we houden ook u op de hoogte. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en we halen u van de lijst.