

Westbroek, 9 april 2020

Beste gemeenteleden,

Zoals we afgelopen dinsdag van de minister-president hebben kunnen horen, blijven de maatregelen in verband met het coronavirus zeker tot en met 28 april onveranderd. Het betekent dat wij elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten, maar wij weten ons wel met elkaar verbonden. Wij vinden het fijn dat ook de nieuwsbrief daaraan een bijdrage mag leveren. Maar ook telefonisch contact geeft ons gelegenheid om die verbondenheid met elkaar te laten blijken. Het doet goed om elkaars stem te horen en een gesprek met elkaar te voeren!

Inmiddels weet u allen de digitale weg naar de kerk te vinden. Dankbaar dat dit mogelijk is, kunnen wij nu ook op Goede Vrijdag en Pasen rondom Gods Woord samenkomen en zo ook met elkaar verbonden zijn. Dat kan via <https://www.youtube.com/channel/UCiX8n0nh4y-ib-XwxmFk8bg> of door in YouTube te zoeken naar **Hervormde Gemeente Westbroek eo**. Meeluisteren kan ook via de gebruikelijke kanalen van www.kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon.

Dat geldt ook voor de 2e Paasdagdienst die traditioneel wordt verzorgd door onze jeugd. Toen de voorbereidingen voor dit jaar in volle gang waren, kwamen ook de beperkende maatregelen. Hierdoor zullen er ook tijdens deze dienst, in tegenstelling tot het thema, zo min mogelijk mensen aanwezig zijn. We nodigen u uit om via kerktelefoon of internet mee te doen. Voor de liturgie: zie bijlage

Wat fijn dat ook de kinderen meeluisteren en meekijken! Voor jullie is het nu ook weer mogelijk om tijdens de kerkdienst een preekbriefkaart te gebruiken. Die is namelijk online beschikbaar op <http://www.preekbriefkaart.nl/download/>. Er wordt geprobeerd elke week een kaart 'op maat' te maken.

Wij leven nu naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Wij gedenken dat de Heere Jezus Christus in onze duisternis is gekomen. Hij heeft eronder en erdoor geleden. Zo heeft Hij de duisternis overwonnen en is opgewekt uit de doden.

Laat dat ons mogen bemoedigen in de duisternis van de wereld waarin we leven. Die je ziet in de ellende om je heen of ervaart in je eigen leven. Daarbij komt dan ook nog eens de duisternis van de zonde waarmee je te strijden hebt. Wat kun je daardoor terneer gedrukt raken. Wie zal overwinnen?

De Heere Jezus Christus! Want Zijn dood is een volkomen verzoening voor al je zonden en Hij is werkelijk opgestaan! Hij is sterker dan de duisternis en laat Gods licht van liefde en genade over uw en jouw leven schijnen. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars! Vrees daarom niet, geloof alleen!



Wij wensen u gezegende dagen toe.

Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad,

M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310

R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812

P.S. Stuur deze mail gerust door naar anderen. Ontvangt u deze mail via iemand anders, geef ook uw e-mailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en we houden ook u op de hoogte. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en we halen u van de lijst.